

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλη η Ευρώπη πρέπει να ξεσηκωθεί για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού

Της
Α. ΓΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ομ. καθηγήτριας Πανεπιστημίου, πρόεδρος του Ιδρύματος Μαργαρίτσου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο -γέννημα της επτάπορης συμμαχίας μαρικών «βόλων» Κυπρίων, της ελληνικής κοινότητας και της Τουρκίας κατά τον νομίμο Πρόεδρό της, μεγάλο ηγέτη Μακάριου- διατυχώς είχε ως κύρια εξέλιξη την έκτακτη κατοχή του ενός τρίτου της Μεγαλονήσου από τον τουρκικό στρατό -ο οποίος, όπως αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ουσιαστικά κυβερνά- και την προσφυγοποίηση του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, που από 180.000 Έλληνες έφθασε να έχει σήμερα γύρω στα 150 άτομα!

Οι ως τώρα εξελίξεις δεν μπορούν παρά να μας οδηγήσουν απεναντι στον θαυμασμό για την κυπριακή λαό, απερίεργη στην απογοήτευσή για την ανακατάσταση των μεγάλων διεθνών οργανισμών να προστατεύσουν ουσιαστικά τα δικαιώματα του Ανθρώπου (ΑΔ) και τον λαό. Να μην ξεχνάμε ότι η ανακρίσιμη αυτή οφείλεται κατά μέγα μέρος στις επεμβάσεις των ισχυρών της Γης, που εξειρηματούν δικία τους συμφέροντα, εκτός ηθικής και κανόνων διεθνούς δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο θαυμασμός μας για τον κυπριακό λαό οφείλεται σε μερικά γεγονότα-σταθμούς, δηλαδή:

1. Στη οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα της περιθαλψης των πολυθρήσκων προσφύγων που η εισβολή γέννησε.
2. Στη γρήγορη άρνηση που αναπτύχθηκε στο ελεύθερο μέρος της νήσου, με συνεργασία ντόπιων και προσφύγων, που έτσι τάχιστα κατέστησαν δημογραφικός παράγοντας.
3. Στην εξαιρετική υποστήριξη των δικαίων της Κύπρου ενώπιον των διεθνών οργανισμών, από τους διακεκριμένους αντιπροσώπους της.
4. Στην ανένδοτη υποστήριξη από την κυπριακή λαό της ελευθερίας και της μη διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταπιμπίζοντας το ροζίο του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν.
5. Στη μελετημένη και γενναία στάση που έτρησε και ηπεί το μικρό κράτος, παρά τις 40.000 τουρκικοί στρατού κατοχής, στην εφαρμογή των κανόνων της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας (1982), διεκδικώντας έμπρακτα και επιτυχώς τους υδρογονάνθρακες της ΑΟΖ του, παρά τις τουρκικές απειλές.

Ανευθέτως απογοητευτική είναι η στάση της ΕΕ, που ακόμη δεν διέρρηξε στην Τουρκία από υποσημείο μέλος της, παρά τα φοβερά εγκλήματα που αυτή διεπράξε στην Κύπρο και αλλού και παρά την ιταμιότητα της, που εφάρθε να αρνείται τη νομιμότητα ύπαρξης μέλους της ΕΕ, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αλλά και η στάση της Ευρώπης σε σχέση με την έμπρακτη κυπριακή διεκδίκηση των δικαιομάτων της στην ΑΟΖ της. Ενώ στην αρχή την επικρίτισσε ρητά, τώρα έχει αρχίσει «να κάνει νερά»!

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την απογοητευτική στάση της χώρας μας, που αρνήθηκε επανειλημμένα την πρόκληση της Κύπρου για συνεργασία στη διεκδίκηση των δικαιομάτων μας στις γειτονικές ΑΟΖ της. Αυτή η στάση είναι κοινό της απαράδεκτων υποχωρητικότητας μας απέναντι στην Τουρκία, που συνεχώς διαπράττει σοβαρές παραβάσεις και προκλητικές σε βάρος μας και έρθασε στο σημείο να εορτάσει, προ ολίγων ετών, ο Έρντογάν με 8 υπουργούς της την επέτειο του «Αττίλα» στη Θράκη μαζί με! Αυτή η στάση, απαράδεκτη έναντι της Κύπρου, προσημαίνει και την απώλεια της ανεξαρτησίας της Θράκης μας... Πέραν ο Έλληνας προσημαίνει μετρίως μέλητα στο Εξώρευσή για να προσημαίνει υπέρ του Έρντογάν και του νεοδημοκρατισμού στους τουρκικούς πρόβελις!

Με τη δελήλη στάση μας κινδυνεύουμε να χάσουμε σοβαρότητα ηγής πλούτου σε συνδυασμό με κυριαρχικά μας δικαιώματα (ΑΟΖ Αγιαίου και Ανατολικής Μεσογείου). Το σημερινό αδιέξοδο μας κατάτησε να προχωρήσουμε σε «ξυπόλημα», υπό οικίλιες νομικές μορφές, όλων των ουσιαστικά προσδοκώμενων περιουσιακών στοιχείων της χώρας μας σε αλλοδαπούς ή Έλληνες, υπό την πίεση της ΕΕ και ιδιαίτερα της Γερμανίας. Παρακρωρίμε ακόμη και την εκμετάλλευση αρχαιολογικών χώρων μας, που περιέχουν τα υψηλότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα του κόσμου.

Συμπερασματικά, λοιπόν, με την εκωφία της 38ης επέτειου, καταλήγουμε σε μερικές σκέψεις που αφορούν την Κύπρο, Αλλά και την Ελλάδα.

Πρώτον, ότι όλος ο κόσμος, και κυρίως η Ευρώπη, που έχει ως βασική ιδιότητα της την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οφείλουμε να ξεσηκωθούμε εντονότερα και συνεπείστερα για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Δεύτερον, ότι η Ελλάδα ζήτησε και ζητούμε και τον ναυτο της αρμονική της συνεργασία με την αδελφή Μεγαλονήσο για να κοινά μας προβλήματα.

Τρίτον, ότι η ίδια η Ελλάδα πρέπει να ζηνηθεί και να διεκδικήσει πρωτίστως τα δικαιομάτια της, αντί να «εξουάδα» να προσδοκώμενα περιουσιακά στοιχεία της και να εγκαταστάσει που είναι αυτονόματα απαραίτητα για τη λειτουργία μιας χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια, εθνικές οδοί).

Αυτά σημειώνουν επίσης, Παρακρωρίμε ακόμη και την προσημαίνουμε της οικονομικών και άλλων-εφαρμογών ΔΑ, απαραίτητων για μια ειρηνική συνύπαρξη και ευμερή της λαού.

Για τον φόβο των... Ιουδαίων αναβλήθηκε η εκλογή γραμματέα

ΠΡΟΣΩΠΟ γενικότερης αποδοχής θα αναζητήσει πιθανότατα ο Αντ. Σαμαράς για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του οποίου αναβλήθηκε για τις 30 Αυγούστου. Η απόφαση για τη μετάθεση του χρόνου ελήφθη υπό το βάρος του κλίματος που είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό της παράταξης, κυρίως λόγω του απρόσμενα μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

Σε σημείο μάλιστα που να είναι ορατός ο κίνδυνος η όλη διαδικασία να εξελιχθεί σε παρωδία, γεγονός που θα απομείωνε τη σημασία του αξιώματος και αναπόφευκτα θα προκαλούσε δυσμενείς πολιτικές επιπτώσεις. Επιπροσθέτως ήταν σαφές το ενδεχόμενο ενός... ανεπιθύμητου αεθέ-οματος, καθώς ο Ν. Κακλαμάνης, ο οποίος δεν αποτελούσε πρώτη επιλογή της ηγεσίας, προβάλλει ως το μεγάλο φαβορί των εκλογών. Τη συγκεκριμένη εκδοχή απορρίπτουν μετά βέλλυντος από το επιτελείο του προέδρου της ΝΔ και τονίζουν ότι βασική αιτία για την αναβολή της ανάδειξης νέου γραμματέα ήταν η αφηρηστική επιστολή στην Αθήνα του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Μ. Μπαρόζο. Επισήμως ακόμη όχι πέραν της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρόγραμμα περιλάμβανε και δείπνο με τον πρωθυπουργό, ενώ την ίδια ημέρα (Πέμπτη) υπήρχε και η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε δεύτερο επίπεδο, επικαλούνται και τις δυσκολίες να εδαρφαλιστεί η προβλεπόμενη από τον κανονισμό απαρτία των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, καθώς λόγω εποχής οι περισσότεροι εξ αυτών βρί-



σκοπία εκτός Αθηνών, σε διακρίσεις.

Στο δίσταμα που απομένει μέχρι τις 30 Αυγούστου, το επιτελείο του κ. Σαμαρά θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, να αναζητήσει μια ισχυρή υποψηφιότητα με στελέχος που συμπεριφέρεται τις απαιτήσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του προέδρου και, δεύτερον, να αποτρέψει τις πολλές υποψηφιότητες, έτσι ώστε ο νέος γραμματέας να αναδειχθεί με την πρώτη, να μη κεραισθούν δεκάδες επανοληπτικές εκλογές. Ο «εκλεκτός» ηγεσίας, αυτός που θα αναπαρταθεί στον κ. Κακλαμάνη δολαφιά, θα πρέπει να είναι στέλεχος της ίδιας εμπέ-λεως. Πρέπει να αναζητηθεί πρόσωπο με μακρά όντητα στο κόμμα, να έχει ισχυρή εξορία και να συγκεκριμένοι την αποδοχή κορυφαίων παραγοντών της ΝΔ. Να υπάρχει, με άλλα λόγια, οι προϋποθέσεις να κερδίσουν τον κ. Κακλαμάνη και να μην προσημείβει το αποτέλεσμα ως «ήπια Σαμαρά». Ο εντοπισμός του συγκεκριμένου στελέχους και κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση φαντάζει. Πάντως κάποιος είναι ότι θα μπορούσε να είναι ο Τάσος Νεκράτζης ή ο Βύρων Πολυδούρας, που και κύρος έχουν και την

συνα «να σβήσουν τα παλιά», να διαγράφουν τις κακές στιγμές. Και να γίνει μια καινούργια αρχή. Το δίσταμα που ακολούθησε δεν υπήρξε καμιά μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ αμέσως μετά τις εκλογές στις 17ης Ιουνίου ο κ. Κακλαμάνης απέστειλε προσωπική επιστολή προς τον πρωθυπουργό. Ο κ. Κακλαμάνης «παραινέσει» όχι μόνον ότι δεν έλαβε απάντηση του κ. Σαμαρά, αλλά ότι ο γραφείο του πρωθυπουργού δεν μίσηκε καν στον κόπο να τον ενημερώσει ότι παρέλαβε την επιστολή του. Αναμφίβολα μεταξύ των δύο πλευρών το κλίμα δεν είναι καλό, υπάρχει αμοιβαία επισηματικότητα, αν όχι κακωσύνη.

Να σημειωθεί ότι λίγο πριν ανακοινωθεί η αναβολή της προγραμματισμένης για την περασμένη Πέμπτη εκλογής, ο Φίλιππος Ταυρής, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποφασιστεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος, με την οποία θα του γνωστοποιούσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. Ένας από τους λόγους ήταν οι πληροφορίες που έφθασαν σ' αυτόν, ότι σχηματίζεται ακόμη και ονό συνταδελφούς του συνδικαλιστές με επικεφαλής, όπως λέγονται, τον ευρωβουλευτή και πρόην πρόεδρο της ΔΑΚΕ, Κώστα Παυλίδη, με τον οποίο η ίδια Τέλειά η επιστολή δεν στάλθηκε στην αναβολή της εκλογής. Λέγεται πάντως ότι ο κ. Ταυρής δεν θα είναι υποψήφιος.

Γ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Χαμός γίνεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΝΔ

- Να τιπώνουμε με τα φθαρμένα πρόσωπα, πένε

Βράζουν, μαθαίνουμε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΝΔ πατού στο Δημόσιο.

Μετά τις βροντές του Κουτούκη, ετοιμαστές, μας λένε, να ακούσετε τις φωνές των ΔΑΚΕτών έως πέρα από τη Συγγραφή. Δεν είναι μόνο πως «αδειάζονται», όπως το 2004 και το 2007, αλλά το ακόμη πιο απαξιοτικό, ότι μόλις τους βλέπουν οι υπουργοί και τα φοβικά επιτελεία τους «ψήζουν τα μπότες τους», ενώ υποκλίνονται δουλόμενοι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.



Εφαρμόζεται, υποστηρίζουν, το γνωστό δόγμα που εφαρμόζει πρόην κορυφαίος υπουργός του κυβερνήσεως Καραμανλή: «Ασε τους δικούς μας (τα ζώα δεν έχουν που να πίνει) και κυβέρνα με τους άλλους»!

Σε κληρώρες όμως εκπρόσωποι ακούγονται να κάποιους κομματικούς υπαλλήλους της Συγγραφής που διαγκωνίζονται λυσσαλέα να πάρουν θέσεις

«ό,τι κάσι» στον κρατικό μηχανισμό, αφού, ως γνωστόν, οι θέσεις τώρα μοιράζονται λόγω ποσόστωσης. Πρόκειται για τους ίδιους που είχαν αποτυχημένα υπηρετήσει σε κρατικές θέσεις στην περαστική Κ.Κ.Α. Καραμανλή και τώρα έχουν απευθεί να πλαισιώσουν άτυπα γραφεία υπουργών. Με ποιες άρα-

τη Συγγραφή.

Με τις συμπεριφορές αυτές σε πλήρη εξέλιξη, η σύγκρουση για τους συνδικαλιστές είναι αναπόφευκτη. Εκτιμούν ότι τα πράγματα θα παραμηνούν ως έχουν και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, γι' αυτό πάρα πολλοί σκέφτονται να καταθέσουν τις κομματικές τους ταυτότητες.

Πρέπει, τονίζουν, η ΝΔ να ανασυγκροτηθεί σε νέες, υγιείς βάσεις. Αυτό το σκόπημα θα έχει να αντιμετωπίσει ο νέος γενικός γραμματέας που θα εκλεγεί τέλος Αυγούστου. Το ερώτημα είναι εάν και αυτό θα είναι σε θέση να τουλίσει αλλαγές.

Όπως μαθαίνουμε, η παραμονή στη θέση της γενικής γραμματέως Διευκρινίσ Κουκουτών και Άλλιαν Πόρον της κ. Α. Δελαπυριδάκη πριν πρόσταν της ΝΔ!

Ος γνωστόν, εκεί τα πακέτα κάνουν πάρτι.

Μαύριαν τη Ρεπούση

ΙΞΥΠΟ «στραπάτσο» και μάλστα ενότις Κοινοβουλίου υπάτην η πολιτική γραμμή του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστέρας Μαρία Ρεπούση. Θεωρώντας ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των συναδέλφων της, διεκδικებს τη θέση του γραμματέα της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Με τη σκέψη ότι από το συγκεκριμένο πόστο θα μπορούσε να είναι ακόμη «επιδοθεί», καθώς δημοσιοποίησε την πρόβελή της να ζητήσει την κτήρηση της προσημασίας και του εκκλησιαστικού στα σχολεία, προκάλεσε οικίλις αντιδράσεις. Για την ιστορία, σηματοδοτώντας ότι τη παραπάνω περιλάμβανονταν στο προελεγκτικό πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστέρας. Πάνω όμως οι πιθανότητες να περάσουν από τη Βουλή και να γίνουν νόμος του κράτους είναι τότες, στες και να γίνει η Ρεπούση γραμματέας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

και του ΠΑΣΟΚ, όπως και έγινε. Την ίδια πάνω-κάτω περίοδο, η κ. Ρεπούση «προστασιοποίησε» σε ένα ακόμη «επιδοθεί», καθώς δημοσιοποίησε την πρόβελή της να ζητήσει την κτήρηση της προσημασίας και του εκκλησιαστικού στα σχολεία, προκάλεσε οικίλις αντιδράσεις. Για την ιστορία, σηματοδοτώντας ότι τη παραπάνω περιλάμβανονταν στο προελεγκτικό πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστέρας. Πάνω όμως οι πιθανότητες να περάσουν από τη Βουλή και να γίνουν νόμος του κράτους είναι τότες, στες και να γίνει η Ρεπούση γραμματέας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Όμοιος ομοίωσ όδη η παρέα του Άκν

«Η ρβη πριν από χρόνια ο Μικαηλίδης από το χωριό του το Κούλων, ένα υψηλό μπλεκοκόνι, με δέκα σελήνια στην τσέπη (α.σ.π.: 95 ευρώ) και ξαρκικά έλγη, γίνε πολυεκατομμυριούκος. Πας τα κατάρπε άραγε... Το ερώτημα θέτει ο πρόην βουλευτής του ΔΗΣΥ (Κύπρος) Χρ. Πουργουριδής για τον πρόην υπουργό Εσωτερικών Ντινο Μικαηλίδη, που, σύμφωνα με την κατάθεση του ξαδέρφου του Άκν, Ν. Ζήνρη, μετέβητε στην Αθήνα να βάλουμε με τη μαύρα κεραιά από τις μίζες για τα ΤΟΗ, τους Σ300, τα υποβρυχικά κ.λπ.

Ο κ. Πουργουριδής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Χριστοπίδου στο «Εθνος», είχε αποκαλύψει πριν από χρόνια τον βίο και την πολιτική του Μικαηλίδη, ότι κάποτε μια πολυεκατάμητη βίβα στην τουριστική περιοχή της Λεμεσού, για την οποία ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι «όλα πόσο δήλωσε πως στοίχιζε η βίβα και άλλο πόσο ήταν η εμπορική της αξία. Και το σημαντικότερο: δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί το ποσό της αγοράς της και τον πολυτέλι βίο που έκανε προκάλοντας στην Κύπρο. Τότε, για μη δημοσιογρηβή σάλας, ο κ. Μικαηλίδης αναγκαστικε να παραρτηθεί από υπουργός, έπειτα από υποδείξει του τότε προέδρου κ. Κληρύδη».

Τι σες θυμίζει αυτή η ιστορία... Οι όλοι τους είναι όμοιος ομοίωσ...

Στο φαγοπλά, σπ... βούτα όλοι μαζί.

Τελικά, ακούσ τον λαό;

Τa τελευταία χρόνια στη χώρα μας ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, δασάσεις, άλλες από κάθε άποψη. Βλέπουμε οικογένειες να καταστρέφονται, επιχειρήσεις να κροκωτούν, τους τότες δουραίνε να κρία υπεισθύνουν για τη δημιουργία όλης αυτής της κατάστασης. Είλαμε μεγάλη ποσοστά κομμάτων να κροκωτούν, είλαμε να προσρβήσσει ο λαός σε άκρα και πιστεύω προς το παρόν ότι κάποιος θα λάμβανον σοβαρά τα μηνύματα της κάλπης. Δυστυχώς, όμως, βλέπουμε τα αντίθετα. Αφωρμή για το σκόλη ύστο, ο αφιερών των γενικών γραμματέων αλλά και άλλων διευθυντικών στελεχών στη δομή του κρατικού μηχανισμού. Όλους αυτούς που ο λαός άρνησε εκτός Βουλής ήσαν αυτοί που «μπήκαν μέσα» να τους αναμηψήσουν και να τους δώσουν θέσεις-κλειδιά. Τελικά, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις ο λαός κάποιους, το «ουτίστη» έχει αποφασιστεί να τους κροκωτήσει ή αξιοποίησει, ή όμως άλλους θέλαμε να, ή όπως είλαμε, οι ίδιοι άνθρωποι ανακαλύφονταν, αυτοί που οδηγήσαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, και δυστυχώς δεν αξιοποιούνται νέοι και άνθρωποι της αγοράς, ώστε να δουρίε κάτι να αλλάξει. Πρέπει όλοι να έχουμε περάσει από κάποιο ψυχοβόλο ώστε να αφήνουν θέσει. Και έτσι, η βούληση του λαού πετάχεται στον κάλαθο των αχαιρών!

Νίκος Δ. Καθουρίνος
Πτωχίσκος Οικονομικός Πανεπιστημίου Πειραιά